



SAMENWERKENDE EN ONDERNEMENDE KITERS BRENGEN ILHA DO GUAJIRU VERDER IN DE LIFT!

Tekst: ??? Fotografie: ???

Sinds eind 2008, toen we voor het eerst met promotor van Ilha do Guajirú spraken, Rob van Lotringen, werden er door hem diverse statements gedaan. Zo zei hij bijvoorbeeld dat de spot het kitemekka Cumbuco binnen drie jaar voorbij zou gaan streven. Een stoere uitspraak, maar moesten we dat wel geloven? Inmiddels, knap anderhalf jaar later is ons duidelijk dat we hem maar beter serieus kunnen nemen. De kiter, die nergens gras over laat groeien en recht op doelen af gaat heeft als motto: "wachten brengt niks".

Rob, het is weer even geleden, hoe gaat het met "jouw" eiland?

Nou, prima kan ik wel zeggen. Er zijn sinds 2008 diverse ondernemende kitters en windsurfers begonnen met het aanvragen van licenties voor bouw van pousada's en andere activiteiten en dit jaar zijn dan de eersten begonnen. Daar zijn we natuurlijk erg blij mee.

Wat voor activiteiten moeten we dan aan denken? Wat is er nieuw, dit jaar op Ilha do Guajirú?

Nou, ten eerste zijn er veel meer slaapplekken, iets waar we zeer dringend om verlegen zaten! Op Guajirú kunnen we gewoon niet aan de belangstelling voldoen, niet voldoende accommodatie aanbieden en dat gaat zich dit jaar dus voor een deel verder oplossen. Nieuwe pousada's die er bij komen dit seizoen zijn:

- 7 beaufort
- Via col Vento
- Windy Addiction
- The Secret Paradise
- Guajirú Tented Kite Safari

Maar ook nieuw is een skimboardschool. Kiten met een skimboard is een van de laatste trends wereldwijd en in trek bij velen om te leren. Supergaaf. Via col Vento gaat dat doen. De leeromstandigheden daarvoor zijn simpelweg ideaal op onze spot. Ook nieuw zijn diverse restaurants en uitgaansgelegenheden 's avonds. Zo is er "Nuestro Bar", een cocktailbar van Ricky, een kiter uit de Dominicaanse Republiek, 7 Beaufort Loungebar and Restaurant, een fonkelnieuwe loungy

hangout van Markus en Jörg, twee energieke ondernemende Duitse kitters. Verder komt er elke week een party in Beachbar Barraca O Toca. Met 30.000 inwoners uit Itarema wordt dat zeker een dikke party! In Brazilië loopt namelijk het halve dorp uit met een publiek feestje! Haha, we zullen zien! Echt dik lachen is dat vaak, ik heb er al zin in. Zo is er op 20 en 21 november een Guajiry Round the Island Race & Party georganiseerd. Een rondje om het eiland. Vanaf Praia de Barra downwind over de lagune tot aan de zeemonding. Dan over de zee opkruisend tot aan de secret spot. Vanaf daar downwind terug over de lagune, niet eenvoudig maar wel spannend! Het duurt ongeveer zo'n anderhalf uur en iedereen kan meedoen. Een goed gevulde prijzopot staat klaar, maar het gaat vooral om een berg fun!

Wat valt bezoekers verder op als ze op de spot aankomen?

Nou, allereerst dat die vervelende energie-kabels op palen op het strand weg zijn! Daar hebben we hard achteraan gezeten en dat is dus opgelost. Dus niemand heeft meer last van die kabels, dat is afgelopen. Verder zal ook opvallen dat er diverse nieuwe wegen zijn aangelegd en ook het straatwerk is afgemaakt tot aan the Windvillage. Ook de weg van Itarema naar Ilha do Guajirú wordt momenteel opnieuw geasfalteerd, een enorme verbetering! Ook zijn alle stranden schoongemaakt en alle scherpe oesters en schelpen verwijderd. Daar gaan we trouwens continu mee door. Dat werk neemt Beachlife voor

haar rekening. We willen dat de stranden er echt top uit zien en dat niemand zich ook maar aan wat dan ook kan storen, het moet helemaal top! zijn. Ook zijn er enkele grote projecten in aantocht, onder anderen gaat de gemeente er een "hotel de ville" bouwen. De tekeningen daarvoor zijn reeds in de maak. Dat wordt een hotel met een kite- en windsurfactiviteit, van bepaald niet geringe omvang, beachfront!

Hoe is Ilha do Guajirú gevaren met haar windgarantie?

Heeft men vaak moeten betalen? Haha, dat is een leuke vraag, want we hebben echt maar één nacht moeten terugbetalen! Verder was er namelijk een heel seizoen wind! We kunnen het zelf nog niet geloven. Ik geef toe, het is marketing en het was tegelijk erg gewaagd! Je weet niet precies hoe het uitpakt. Maar het waait gewoon elke dag. Kijk maar even bij weather op onze site, daar staan nu ook grafieken van de wind het hele jaar. Vandaar ook dat er nog drie pousada's meer mee gaan doen met die windgarantie: Lagoa Beach, Guajirú Tented Kite Safari en The Secret Paradise.



Hoe staat het met je website? Wordt die veel bezocht?

Ja, dat is enorm! Zo zag ik een piek van 1,1 miljoen hits, alleen voor augustus. Dat is echt enorm veel voor een site die twee jaar bestaat. Dit jaar zal het wel weer meer worden ben ik bang.

Ik hoorde van slapen in zitzakken op het strand van Ilha do Guajirú? Wat moet ik me daar bij voorstellen?

Ja, dat was een gevolg van het succes van afgelopen jaar. De dvd van Jeremie Tronet has zoveel aandacht getrokken dat de belangstelling voor Ilha do Guajiru gewoonweg overweldigend was. Iedereen wilde komen en er was niet voldoende plaats.

En dus ja, enigszins komisch, wilden diverse kitters er "bij" zijn en vroegen de pousada's of ze niet konden slapen in de zitzakken op het strand. Tja, toen hebben ze dat maar toegestaan, tegen enkel ontbijtkosten van vijf euro mochten ze er gebruik van maken. Ik vond het wel lachen! Gaaf toch? Een plek waar mensen gewoon zo graag willen zijn dat ze dat allemaal voor lief nemen? Maar ook dus: reserveer tijdig, want Ilha do Guajirú is niet een plek waar je last minute een slaapplek kunt vinden, daarvoor is er veel te veel interesse!

Ik hoorde ook iets van een gewaagde fotoshoot in november! Wat kun je daar over vertellen?

Nog niet alles. Maar deze maand november, midden in het hoogseizoen,



gaan we super aparte foto's maken, mega kiteloops over ... (?), kite-gemonteerde camerashots van ... (?), foto's met vuur op een... (?) maar ook foto's van andere activiteiten van locals of bezoekers op Guajirú die iets apart of typisch kunnen laten zien. Dus kun je wat apart, kom dan naar Guajiru en laat je schieten door onze prof en kom met je actie in alle magazines! Dus heb je nog een fonkelnieuw prachtidee en wilde je het altijd al doen, mail me dan! Heel simpel, gewoon even je idee sturen naar: info@ilha-do-guajiru.com en ik laat je weten of we het doen! Voorwaarde: het moet wel een nooit eerder vertoonde actie zijn!

Je hebt als eerste kitespot wereldwijd een (kite) Tourist Guide gemaakt. Waarom?

Nou, omdat we in 2009 heel veel mensen moesten teleurstellen. Mensen

die wilden komen maar niet konden blijven slapen. Geen plaats. Dat is super jammer. Dus wil ik ze er nu op wijzen dat je op Guajiru tijdig moet boeken. Dan moeten ze ook weten hoe natuurlijk. Met alle gegevens erbij. Ik ben er zeker van dat het goed ontvangen gaat worden. Brazilië is gewoon niet erg georganiseerd en dus doe ik dat dan maar. We hebben er 120.000 van gedrukt en verspreid over heel Europa! In zowat alle landen.

Je bent wel van actie: wat is je persoonlijke motto?

Nou, ik heb er meerdere, maar een belangrijke is: "wachten brengt niks". Als iedereen over iets praat, dan doe ik het gewoon. Gewoon niet wachten, je mind opmaken en is het een goed idee, dan doen! Zonder vaart maken kom je nergens.

VOOR VERDERE INFORMATIE OVER ILHA DO GUAJIRÚ BEZOEK:
www.ilha-do-guajiru.com en / of www.theflatwatersea.com
Of mail je reserveringsverzoek aan: the Official Booking Office van Ilha do Guajirú, bookings@ilha-do-guajiru.com