

Rider: Bas Koole Fotografie: Anna Pherson
 Spot: Praia da Barra, Ilha do Guajirú

Tekst: Kitesurf Magazine Fotografie: Ilha do Guajirú

Onder flinke aandacht van kite- en windsurfers uit de hele wereld, maakt Ilha do Guajirú, Brazilië's populairste surfspot, inmiddels enorme ontwikkelingen door. Het lijkt erop dat Rob van Lotringen, bezig met de promotie en het management van het eiland, zijn eerdere belofte om van Ilha do Guajirú binnen drie jaar 's werelds populairste surfspot te maken waar gaat maken. Duidelijk is ook, dat hij sinds eind 2008 niet stil heeft gezeten! We namen even de tijd om met hem de laatste ontwikkelingen door te nemen, vlak voor zijn vertrek naar Fortaleza, waar het aanstaande seizoen weer staat te beginnen, een seizoen met heel veel wind!

GROTE ONWIKKELINGEN Ilha Do Guajirú



Rob, we spraken je even geleden, kun je ons vertellen wat er sinds ons laatste gesprek allemaal is gebeurd?

Een heleboel! Eerlijk gezegd is het allemaal een beetje hard gegaan. Veel harder dan wij ooit hadden durven dromen. Waar wij simpelweg zijn begonnen de plek te promoten en bekend te maken, hebben nadien eigenlijk erg snel de top ingrediënten van het eiland de rest van het werk gedaan. We zijn in een versnelling geraakt en tot op heden is daar geen einde meer aan gekomen. Telkens dienen zich verdere kansen en ontwikkelingsmogelijkheden aan. Zo zijn er inmiddels meerdere surfscholen gestart, vier nieuwe restaurants begonnen, gaat er een evenement van wereldformaat komen, wordt er een "windgarantie" gegeven en is er een geweldige dvd gemaakt. Verder zitten er een aantal zeer interessante ontwikkelingen in de pijplijn. Zo zijn we bezig de landingsstrip van Itarema opnieuw te openen, gaan er twee hotels gebouwd worden, wordt de weg van Itarema naar het eiland opnieuw geasfalteerd, en zijn we, gezien de grote belangstelling, het eilandinterieur aan het ontwikkelen; wegen aan het aanleggen, bouwkvavels aan het inmeten, afrasteringen aan het zetten en hebben we maar liefst drie nieuwe stranden gecreëerd. Ook is er een gsm-netwerk zowat operatief

en zijn alle pousada's inmiddels voorzien van internet, en hebben we ze allemaal flink gerenoveerd. Er is dus flink gewerkt en we hebben er allemaal flink de schouders onder gezet.

Laten we bij het begin beginnen, er zijn inmiddels meerdere surfscholen gestart?

Ja, eind 2008 was de belangstelling enorm, zowel van de kant van de bezoekers als van de kant van ondernemers. Daaruit zijn diverse scholen voortgekomen: Blown Away Sports Resort, de Pura Vida Club en Tender surf Kiteschools. Allemaal profi owners die een flinke geschiedenis in de watersport hebben, mensen met ervaring dus. Jamie Mac Donald Murray (Blown Away) runde Cumbuco's bekendste kiteschool Hi-Life en is simpelweg gaan verkassen gezien de veel betere omstandigheden op Guajirú, Joseph Carneiro (Pura Vida Club) idem dito, hij heeft zijn kiteschool in de Dominicaanse Republiek van de hand gedaan in ruil voor de spot, en Gigi Olzi (Tendersurf) overwintert in Brazilië naast zijn kiteschool op het Gardameer. Blown Away is overigens ook een F1 test center. Dat betekent dat je er continu het nieuwste materiaal van dat merk kunt uitproberen. Je vindt ze allemaal op Praia da Barra, beachfront, waar ook de pousada's en beachbars zitten en

de meeste activiteiten plaatsvinden. Verder start tevens voor eind 2010 een "Nootka" watersport centrum, alles in combinatie met twee grote hotels van dezelfde eigenaars.

Dat klinkt goed. En de mensen die daar allemaal op af komen, ik begrijp dat die inmiddels ook in diverse restaurants kunnen eten?

Dat is juist. Er zijn sinds eind 2008 maar liefst vier restaurants bijgekomen. Daar zijn we natuurlijk ook erg blij mee. Er was ook dringend behoefte aan, daar ben ik eerlijk in. Als je de hele dag sport, dan wil je 's avonds wel wat lekkers naar binnen werken. Toen we er zelf voor het eerst kwamen, meer dan een jaar geleden, was er nog veel te weinig keuze, en dat is nu dus gelukkig veranderd. Casa da Bruxa maakt heerlijk Italiaans eten, o.a. pasta's van een zeer hoge kwaliteit, Blown Away serveert lekkere salades en western styled food en hebben continu de beschikking over een BBQ voor vlees en vis en Pompeu, een local serveert garnalen en krab waar je je vingers bij aflijkt. Daarnaast heeft Lagoa beach vlees en vis op de kaart staan, is Portal da Barra gespecialiseerd in lokale Braziliaanse gerechten en biedt Pura Vida Club een aantal verschillende gerechten aan, reikend



'DE PKRA KOMT NAAR ILHA DO GUAJIRÚ! NIET ÉÉN KEER, MAAR DRIE JAREN ACHTEREEN!'

Rob van Lotriningen in actie



Ilha do Guajirú

the Flatwater Sea



Hosting the  2010, 11 & 12!

van westerse tot Braziliaanse. Als laatste is Toca, een bekende local, zojuist een nieuw restaurant begonnen, ik heb er nog niet gegeten maar het moet wederom van een goed niveau zijn, als ik mijn contacten mag geloven. Dus met het eten, een belangrijk ingrediënt in iedere vakantie, zit het inmiddels ook meer dan goed.

Ik hoorde ook iets over een evenement van wereldniveau. Wat mag ik daar uit begrijpen? Ik hoorde eerder al geruchten over de PKRA op Ilha do Guajirú? Wat is daar van waar?

Nou, ik kan het je inmiddels bevestigen: de PKRA komt naar Ilha do Guajirú! Niet één keer, maar drie jaren achtereen! In 2010, 2011 en 2012! We zijn daar natuurlijk erg blij mee. Nog nooit eerder is een totaal onbekende, nieuwe spot, erin geslaagd in minder dan een jaar de PKRA te mogen verwelkomen, en dat voor maar liefst 3 jaar! Het is natuurlijk een hele eer, een hele erkenning, die het eiland nog verder in de kijker gaat zetten; wereldwijd. Blijkbaar zijn nu ook de organisatoren van de meest toonaangevende kite wereldtour eruit: Ilha do Guajirú is een spot van wereldformaat.

We zijn inmiddels druk alle voorbereidingen aan het treffen. Er gaat namelijk nog flink gebouwd worden voordat het zover is. Zo moeten twee flinke pousada's/hotels in augustus 2010 hun deuren gaan openen.

Dus er komen twee grote hotels bij voor de vele surfers?

Ja, er is een deal rondgekomen met de eigenaren van het exclusieve Orixas hotel; een beroemd hotel in Fleixeiros. Zij gaan een trendy hotel bouwen, de plannen daarvoor zijn momenteel in de maak. Daar zijn we super blij mee natuurlijk. Het hele eiland krijgt daardoor een verdere lift. Maar dezelfde eigenaars gaan ook een groot surfers (condominium) hotel bouwen, met 80 kamers/appartementen, voor de gemiddelde surfer & watersporter. Ter aanvulling van die twee nieuwe hotels komt er dan ook nog een "Nootka" watersport center. Wie al eens een Nootka center bezocht in Noordoost- Brazilië, weet wat dat inhoudt. Watersporten op een toplocatie met alle faciliteiten die je maar kunt wensen. Comfort, luxe en kwaliteit, voor een betaalbare prijs, in combinatie met veel lokale sfeer en lokale gerechten en cock-

tails. Dus met de noodzakelijke toename van het aantal slaapplekken gaat het ook helemaal goed komen. Dan worden er ook nog drie condominium projecten gebouwd, "Lagoa Azul", "Cangulo Residence" en "Mirante d'Acqua", allemaal kleinschalige projecten van vier tot zes appartementen, elk ong. 50 m2 groot, voor surfers en families, die er iets voor over hebben om kwalitatief te slapen en te verblijven. Met allemaal 'online' huur-/verhuursystemen, zoals het eerste project wat we hebben neergezet, "the Windvillage Waterfront Bungalows, Garden en Spa". Zie voor hoe dat werkt: www.thewindvillage.com Simpelweg komt het er op neer dat overzeese eigenaren/investeerdere online verhuren aan kites en windsurfers via een website, zonder dat iemand aan te pas komt. A la "easyjet! Je start met het bekijken van een film van het condominium, voert dan de data van je gewenste bezoek in, checkt de prijs met kortingen voor plus zeven dagen verblijf (10%) en boekt drie of zes maanden vooruit tegen kortingen van 5 of 10% en betaalt daarna via je creditkaart, waarna je een e-mailbevestiging van de boeking ontvangt. Ik geef toe, het was even werk

dat operatief te krijgen, maar het werkt nu perfect en dus kunnen we het gaan kopiëren. Voor iedereen een win/win situatie, de huurders krijgen kwalitatief onderdak op een scherpe prijs, de eigenaars hebben een directe, hoge huuropbrengst en het eiland kan zo erg snel verder ontwikkelen, want anderen nemen de financiering van ons over voor vele nieuwe onderkomens.

Je sprak ook over een "windgarantie", wat houdt dat precies in?

Ja, het is nieuw en uniek in de hele wereld. The Windvillage Waterfront Bungalows, Garden & Spa is de eerste pousada die er mee gaat beginnen, maar de verwachting is dat de rest snel gaat volgen. Het idee is erg simpel: is er geen wind, dan slaap je gratis! Dus: NO WIND; STAY FOR FREE!

Nergens in de wereld bestaat het, logisch ook, want nergens in de wereld is er zo veel en vaak wind als op Ilha do Guajirú! Degene die er geweest zijn weten dat het geen onzin is. De vraag is niet of het er een dag gaat waaien maar alleen hoe hard het er gaat waaien! En dus durven we dat te garanderen. Aan iedereen.

Er is inmiddels ook een dvd gemaakt, een film door Jeremie Tronet?

Ja, dat klopt. Hij is net uitgekomen! Hij is van een verbluffend hoge kwaliteit vind ik zelf. Maar kijk en oordeel zelf maar. Ik stond er versteld van, dat iemand van 22 jaar dat voor elkaar weet te krijgen. We zijn er natuurlijk erg mee vereerd, dat ook, dat iemand Ilha do Guajirú voor een dergelijke dvd heeft uitgekozen. Blijkbaar er door getriggerd is geraakt. Die film is al enorm veel bekeken, in binnen- en buitenland. Blijkbaar is er veel interesse om meer te zien van de spot. De film geeft je ook antwoord op vele vragen. Jeremie neemt je eigenlijk mee op reis. Op reis langs alle spots van het eiland. Hij laat je alles zien. Wat er wel is en niet is. De grote meest toonaangevende magazines van Europa hebben hem inmiddels mee uitgebracht, waaronder ook jullie kitesurf magazine en daar ben ik natuurlijk erg blij mee. Want de film maakt als laatste ook een einde aan een heleboel onzin.

Onzin?

Ja, verhalen over Guajirú waar echt niks van klopt. Oké, het lachwekkendste verhaal komt van een pousada eigenaar

in Cumbuco, die er niet zo blij mee was dat erg veel kitters en surfers naar Ilha do Guajirú gingen eind 2008. Hij vertelde eind 2008 tegen een van zijn gasten: "Je hoeft er niet heen te gaan hoor, want in de winter is er geen water in de lagune. Dan loopt hij leeg". Nou, dat was erg komisch, want leeglopen is een beetje moeilijk -dat kan iedereen bedenken- als er een continue toevoer van water is via de zee. Dat verandert dus ook niet in de winter, dus die man moest erg lachen om die statement. Tja, als je ergens mee zit, moet je natuurlijk geen onzin gaan verkopen, want dat werkt niet. Het werkt zelfs averechts. Mensen gaan denken, nou, het zal wel zo populair zijn dat anderen me daar weg proberen te houden. Zo vertelde er ook nog een ander dat er krokodillen en piranha's zouden zitten op Ilha do Guajirú, ook leuke onzin, want die komen alleen in zoet water voor. Maar wel minder komisch toch, omdat sommige mensen dat niet weten. En zo kan ik nog even doorgaan. Verhalen en onzin, vaak van mensen uit Cumbuco, van mensen met een commercieel belang daar, die heel veel mensen naar het eiland zien gaan.



'NO WIND; STAY FOR FREE!'



Je zegt ook dat je zelfs een landingstrip aan het openen bent?

Ja, dat is iets waar we mee bezig zijn. We hebben ontdekt dat Itarema een landingsbaan heeft, waar behoorlijke vliegtuigen kunnen landen. Erg interessant vinden we dat en we zijn dus met de gemeente aan de slag om die weer te openen. Ik geef toe, het kan nog wel tot 2010 duren voor we dat geregeld hebben, maar we zijn er druk mee bezig en als dat lukt opent dat het hele gebied, van Ilha do Guajirú tot aan Jericoacoara. Strategisch gezien is dat een enorme zet.

En je hebt ook nieuwe surfstranden gecreëerd?

Ja, er zijn drie nieuwe stranden bij aan het komen: Praia da Tartaruga (het zeeschildpaddenstrand), Praia do Cavallo Marinho (het zeepaardenstrand) en Praia da Estrela do Mar (het zeesterrenstrand). Nieuwe stranden met fonkelnieuwe namen. Gaaf is dat, dat we zelf namen bedenken en lanceren, die later door iedereen gebruikt worden. Hetzelfde maakten we ook al mee met de Secret Spot, die spot had nog geen naam. Je hebt geen idee dat het dan echt

zo gaat blijven. Zo laten we dus sporen na op het eiland. Maar we proberen er wel goed mee om te gaan, niet zomaar wat te doen. Het moet allemaal wel passen bij het eiland. Maar je ziet met behoorlijke regelmaat een zeeschildpad in de lagune en ook zijn er overal rondom Ilha do Guajirú echte zeepaardjes te vinden. Heel apart is dat. Die komen alleen in het allerschoonste water voor, dus dat is een goed teken. En zeesterren kom je overal tegen, o.a. op de Secret Spot, waar ze makkelijk aan spoelen, omdat die spot in directe verbinding staat met de zee. We zijn inmiddels ver gevorderd met de nieuwe stranden, ik hoop dus dat iedereen er van kan genieten eind 2009. We zullen zien.

Ik zag ook op de site dat er een groot kicker en slider park in aanbouw is?

Ja, daar zijn we ook hard aan aan het werken. De eerste is inmiddels klaar! Begin seizoen 2009 gaat hij het water in. Ontworpen door Kim Albrecht, een van de pro riders van North Sails en iemand met heel veel ervaring in kickers en sliders. Hij heeft er een aantal voor ons ontworpen en we gaan ze een voor een bouwen. Kim

bouwt o.a. alle schansen en obstakels voor RedBull, een bekende op dat gebied. Ons doel is dat we voor eind volgend jaar het grootste kicker en slider park van de wereld hebben gebouwd. Kickers en sliders zijn erg populair momenteel onder kitters. En Ilha do Guajirú is daar een supergeschikte plaats voor. Ten eerste vanwege het supervlakke water -je hebt steeds perfect dezelfde afzet-, ten tweede vanwege de enorme ruimte -niemand heeft last of ondervindt gevaar van de obstakels- en ten derde zijn de stranden zo lang dat het toch dicht bij de kant geplaatst kan worden, erg fijn uit hoofde van veiligheid en niet te vergeten show en foto's. Want ja, kitters zijn allemaal een beetje showgeil, haha. Ze willen erg graag laten zien wat ze kunnen.

Wat voor verdere activiteiten kunnen we nog op Ilha do Guajirú verwachten?

Nou, in ieder geval ga je jezelf goed kunnen vermaken in de avond, iets waar we ook flink aan hebben gewerkt. Elke avond is er ergens wat te doen. De pousada's, beachbars en surfscholen hebben dat dit jaar erg goed opgezet. Om de beurt organiseren ze wat, iedereen op een



andere avond! De activiteiten en avonden wisselen van een openlucht (kite en windsurf-) filmavond, een krabfestival, BBQ's en party's tot aan beachvolleybalwedstrijden, kiteclinics (Etienne l'Hote/Blown Away, Alvaro Onieva/Pura Vida Club) tot aan maandelijkse internationale IKO instructeurs opleidingen (Pura Vida Club) en wekelijkse tai chi (Chinese gymnastiek), yoga, en massages op bepaalde avonden. Dus elke avond is er ergens wat te doen. Ja, daar zijn ze op Guajiru wel sterk, samen de spot interessant maken en ontwikkelen, iedereen werkt samen, allemaal met hetzelfde doel: van Ilha do Guajiru binnen drie jaar een hotspot maken.

Je bent een heel eiland aan het ontwikkelen. Dat vraagt heel veel investeringen. Heb je nu nog last van de crisis?

Haha, ja dat is een leuke vraag. Nou, surfers en kitesurfers trekken zich niet heel veel aan van de crisis. Als het om hun sport gaat tenminste. Ze gaan echt toch doen wat ze het leukste vinden: kiten/surfen! Dat is echt heilig voor ze. Minimaal één keer per jaar richting Brazilië, op zoek naar de wind! Ik denk dat kiten en surfen voor de meesten de uitlaat klep is, alles kan omvallen of in een crisis raken maar ze blijven wel surfen. Misschien juist wel meer zelfs, ter compensatie. Hierdoor is het ook nog steeds erg gemakkelijk investeerders te vinden voor Ilha do Guajirú, omdat de bezoekersaantallen flink toenemen. Afgelopen jaar zijn de prijzen voor grond bijna verdubbeld en die liggen ook nog steeds maar ongeveer 10% van het niveau van Cumbuco. Er is dus nog steeds sprake van een optimaal investeringsklimaat, crisis of

niet, daar zijn de meeste mensen wel uit. En zeker met de PKRA en een aantal grote projecten voor de deur zoals hierboven omschreven, zijn die vooruitzichten alleen nog maar verbeterd. Dus, om je vraag te beantwoorden: nee, ik merk weinig van de crisis. Tja, het is te mooi om waar te zijn!

Kom je nou zelf nog veel aan kiten toe?

Héhé, geen lastige vragen stellen? Haha! Jawel hoor. Alleen kite ik steeds minder in Nederland, dat is wel waar. Het water is echt veel te koud. Verder heb ik het wel erg druk gehad in Brazilië het afgelopen jaar. Dat kwam ook omdat ik in alle bladen stond. Dan word je constant aangesproken op het strand, wil iedereen even met je kletsen,... Dat is zeker leuk, maar als je net

even in je laatste uurtje van die dag gaat kiten komt het niet altijd gelegen. Maar om je een antwoord op je vraag te geven, ja hoor, ik heb nog heel veel dagen gekite. Laatst zei ik nog tegen Toby (van Kiteforum.de) "Ik kite vaak nog maar een uur per dag, dat is echt veel te weinig". "Nou" zei hij toen, "Dat zal ik maar niet op mijn forum zetten, want dan staat de hele kite-wereld op zijn kop. De meesten doen er een moord voor om dat voor elkaar te krijgen!". Dus ja, zo is het ook maar weer, iedereen vindt dat het beter kan maar zeker, ik heb een prima leventje.

Voor informatie zie:
WWW.ILHA-DO-GUAJIRU.COM
WWW.THEFLATWATERSEA.COM



'SURFERS EN KITESURFERS TREKKEN ZICH NIET HEEL VEEL AAN VAN DE CRISIS. ALS HET OM HUN SPORT GAAT TENMINSTE.'